

INTERVIEWS PAULUSKERK

JORIS EN ANNELOT MET ZOONTJE FÉLIPE

Joris, Annelot en hun zoontje Félipe wonen op dit moment in een appartement in de geliefde Vruchtenbuurt in Den Haag. Het jonge gezin heeft zich ingeschreven voor woning 1 in dit bijzondere project. In dit interview vertellen Joris en Annelot waarom zij gaan wonen in de Pauluskerk en hoe zij het ontwerpproces met de architect ervaren.



Hoe zijn jullie op de hoogte gekomen van het project?

Via de moeder van Annelot. Zij was met onze zoon Félipe aan het wandelen in de duinen en raakte toen in gesprek met een oudere mevrouw. Deze mevrouw vertelde over dit unieke project. We hebben toen een kijkje genomen op de website, maar in eerste instantie hadden we niet gedacht om in deze buurt te wonen. We hadden onze zinnen gezet op de Vruchtenbuurt of Vogelwijk. We hebben ons toen wel geabonneerd op de nieuwsbrief en zo ontvingen wij ook de e-mail over de open dag. Op de open dag in september hadden wij toevallig niks gepland, dus hebben we spontaan besloten toch maar een kijkje te nemen.

Wat was jullie eerste indruk van het gebouw tijdens de open dag?

Eenmaal in het pand werden we meteen heel enthousiast over de mogelijkheden die het pand biedt. We hadden in eerste instantie woningtype B op het oog, maar in gesprek met architect Matthijs wist hij ons te enthousiasmeren voor de mogelijkheden die woningtype A te bieden had. Door Matthijs zijn enthousiasme hebben we gekozen om mee te doen in dit project en uiteindelijk hebben we meteen dezelfde dag nog besloten om ons in te schrijven om onszelf te verzekeren van woning A1. Hierna zijn we eigenlijk pas verder gaan nadenken over de woning en het project en toen kwamen pas alle vragen. Maar we bleven enthousiast, een goed teken dus dat we de juiste beslissing genomen hadden.

Wat vinden jullie het meest bijzonder aan het gebouw?

Het meest bijzondere is dat alle woningen iets unieks van de kerk hebben. In ons huis zijn dat de kerkramen en de verhoging op de benedenverdieping van het verenigingshuis naar het altaar. En hoe bijzonder is het om überhaupt in een kerk te wonen.

Naar wat voor woning waren jullie opzoek? Waren jullie specifiek opzoek naar een woning in een appartementengebouw?

Wij waren al enige tijd op zoek naar een woning in Den Haag aangezien wij in een appartement in de Vruchtenbuurt wonen en we ruimte te kort komen nu we een zoontje van een jaar hebben. Belangrijk was ook dat we genoeg slaapkamers konden creëren voor logees, omdat we veel familie en vrienden hebben uit Brabant die regelmatig langs komen. We wilden dus meer ruimte, een tuin, garage om onze oldtimer te stallen, woning vlakbij het strand en als het dan zou kunnen ook nog het liefst in een uniek, bijzonder pand. Een heel hoog eisenpakket dus en zeker voor Den Haag erg lastig.

In de Pauluskerk komen eigenlijk al onze wensen en eisen terug, alleen is het niet in de Vruchtenbuurt, maar ja je steekt de straat over en je bent in de Vruchtenbuurt. Ook de garage zit er niet bij (wel parkeerplek op eigen terrein), maar dat hebben we opgelost door een parkeerplek te huren in de parkeergarage tegenover ons huis.

We zien ons huis in de Pauluskerk ook echt niet als een appartement maar als een volwaardig huis. We hebben hier veel meer ruimte en buiten dan we elders in Den Haag zouden kunnen krijgen. Wie kan nou zeggen dat je in Den Haag 165m² huis hebt en een tuin van 110m² en een dakterras van 80 m²? En dat allemaal ook nog eens in een heel bijzonder pand.

Hoe dacht je over het wonen met kinderen in een appartementengebouw?

Wij hebben in dit pand zo veel ruimte en we kunnen alles zo creëren zoals we willen, met een logeerkamer, speelruimte voor ons zoontje etc. We kunnen hier de komende jaren met veel plezier blijven wonen met 1 en misschien wel ooit meer kinderen. En het voelt echt niet alsof we in een appartement gaan wonen, we hebben een eigen ingang en parkeerplaats op eigen terrein. Onze woning grenst ook aan een basisschool, ideaal als Félipe straks naar school gaat! Inmiddels zijn er al een aantal gezinnen die ook overstag zijn gegaan, we hopen alleen heel erg nog op een leeftijdsgenootje voor Félipe. Er zijn nog een aantal woningen vrij die ideaal voor gezinnen zijn.

Wat is voor jullie het meest belangrijk in een woning?

Het meest belangrijk in de woning is voor ons wel de ruimte. Naast de ruimte in de woning worden er in de fietsenkelder onder de kerk ook nog bergingen gecreëerd. Daarnaast is het erg belangrijk dat er veel licht binnenkomt. Wat we ook belangrijk vinden is dat we een grote woonkeuken konden creëren wat het hart van het huis moet worden.

Hoe hebben jullie de plattegrond georganiseerd?

Wij wilden zo veel mogelijk elementen van de kerk in ons huis terug laten komen, dus overal waar je bent moet je het idee hebben dat je in een kerk woont. Zo laten we loopglas plaatsen in de slaapkamers boven, zodat je in de keuken beneden ook de kerkraden kunt zien. Daarnaast wilden we minimaal 3 slaapkamers en een logeerkamer zodat een eventuele uitbreiding van ons gezin mogelijk is, maar ook dat we altijd genoeg ruimte hebben voor onze gasten om te blijven slapen. We willen straks namelijk veel etentjes organiseren!! Om genoeg ruimte te hebben in de badkamer hebben we het bad in onze slaapkamer geplaatst. Naast dat dit ruimte technisch handig is geeft het onze slaapkamer ook een bepaalde luxe uitstraling. Een bad was een must voor ons met een klein kindje.



1^e verdieping

Begane grond

Hoe hebben jullie het ontwerpproces met de architect ervaren?

Matthijs heeft ons enorm enthousiast gemaakt over onze woning en de unieke mogelijkheden. We zijn eigenlijk continu bij de eerste opzet van Matthijs gebleven en zijn hierop verder gaan borduren met hem en met de ruimtes gaan spelen. Het is heel bijzonder om je eigen huis met een architect te mogen indelen. Wij hebben de luxe dat we een bevriende architect hebben die het ook leuk vond om mee te denken, dus met 2 architecten betrokken bij onze woning moet het wel een heel bijzonder huis worden.

Waar kijk je het meest naar uit als je straks in je woning woont?

We kijken er naar uit om straks in een unieke woning te wonen waarbij we alles zelf hebben mogen indelen en alles nieuw is in een heel bijzonder pand. Daarnaast zien wij onszelf al helemaal zitten in de ochtend met een Haags bakkie op ons dakterras met uitzicht op de kerktoren of in onze woonkeuken met vrienden of in de tuin waar onze kleine man aan het spelen is.

Wij kunnen niet wachten tot het zo ver is. Maar ook het hele voortraject is enorm leuk om mee te maken van de ontwerp sessies met de architect tot de bijeenkomsten met de bewoners. We hebben inmiddels al met alle bewoners kennis gemaakt, een hele leuke mix van jong en oud bij elkaar wat meteen klikt omdat je samen met iets unieks bezig bent.

MATHIJS EN VANESSA (WONING 7)

Mathijs en Vanessa wonen met veel plezier in de Vruchtenbuurt. Zij waren op zoek naar een grotere woning in dezelfde buurt. Het project Pauluskerk Hemels Wonen heeft voor hun alles: het is een bijzonder gebouw, nieuwbouwkwaliteit, licht en ruimte! In dit interview vertellen Mathijs en Vanessa waarom zij gaan wonen in woning 7 in de Pauluskerk.

Hoe zijn jullie op de hoogte gekomen van het project?

Eigenlijk gewoon via Funda. Wij waren op zoek naar een grotere woning in de (buurt van de) Vruchtenbuurt, de buurt waar we al een aantal jaar met veel plezier wonen. Omdat er weinig nieuwbouwprojecten in de buurt zijn zochten we in eerste instantie naar bestaande koopwoningen. Deze zijn karakteristiek voor de jaren '30, maar weinig onderscheidend, terwijl het altijd onze droom is geweest om in een bijzonder gebouw zoals een oude school, pakhuis of monumentaal pand te wonen. Tot onze verrassing vonden wij op Funda het nieuwbouwproject Pauluskerk Hemels Wonen, waar bestaande bouw en nieuwbouw worden gecombineerd.

Wat was jullie eerste indruk van het gebouw tijdens de open dag?

Het gevoel van: wow! Je ziet bij aankomst direct dat het geen standaardkerk is door het betonnen raamwerk op de gevel en de vierkante kerktoren. Vervolgens stap je een indrukwekkende ruimte binnen waar je direct de ruimtelijkheid ervaart, maar tegelijkertijd ook de geborgenheid van de kerk.

Wat vind je het meest bijzonder aan het gebouw?

De grote raampartijen. De meeste kerken die wij kennen zijn vrij donker van binnen, maar de Pauluskerk heeft ontzettend hoge ramen waar we straks ook nog optimaal gebruik van gaan maken. Daarnaast zijn er nog diverse karakteristieke elementen uit de kerk die straks weer een mooie plek zullen krijgen in het atrium van de kerk. Wij vinden het een mooie gedachte dat de kerk op deze manier een tweede leven krijgt.

Naar wat voor woning waren jullie op zoek? Waren jullie specifiek op zoek naar een woning in een appartementengebouw?

We zochten in ieder geval naar een grote gezinswoning met minimaal drie slaapkamers en een tuin. We zochten niet specifiek naar een appartementengebouw, maar we zien hiervan wel de voordelen in, zoals de gemeenschappelijke fietsenkelder en parkeergarage. Maar ook het contact met de burens.

Hoe dacht je over het wonen met kinderen in een appartementengebouw?

Voor gezinnen met kinderen is de Pauluskerk heel aantrekkelijk, vanwege de mogelijkheid om drie slaapkamers te creëren en de tuin natuurlijk. De tuinen zijn goed afgesloten en de kerk ligt aan een rustige straat. Daarnaast bevindt de Pauluskerk zich aan de rand van de Vruchtenbuurt, een gezellige, kindvriendelijke buurt, met alle voorzieningen zoals winkelcentrum, scholen, sportclubs en openbaar vervoer binnen handbereik en het is slechts 10 minuten fietsen van het strand.

Wat is voor jullie het meest belangrijk in een woning?

Het belangrijkste voor ons is het idee te wonen in een bijzonder, karakteristiek gebouw -een gebouw dat ooit een hele andere functie had-, maar wel met de gemakken van nieuwbouw. Daarnaast spreken ons de hoge plafonds (+3m) en de mooie raampartijen aan. Ook het feit dat we de woning nog helemaal naar eigen smaak en wensen kunnen indelen is een groot pluspunt.

Hoe hebben jullie de plattegrond georganiseerd?

In overleg met de architect, Matthijs Klooster, hebben we bekeken hoe we de woning zo ruimtelijk mogelijk kunnen houden. Dat betekent dat we bij de entree hebben gekozen voor een vide, waardoor de hoogte van de ruimte extra wordt benadrukt. Het wordt hierdoor mogelijk om vanaf de bovenverdieping contact te hebben met de entree beneden. In de woon/eetkamer komt een tweede vide met hier de eettafel, vanwege het extra licht en het zicht op de tuin. De keuken heeft een vaste wand met diverse apparatuur en een functioneel kookeiland. We werken regelmatig vanuit huis, dus we wilden een studeerkamer creëren met een ruim bureau en een glazen deur, zodat je rustig kunt werken, maar toch ook contact houdt met de woonkamer. Voor de bovenverdieping hebben we gekozen voor twee kleinere slaapkamers voor de kinderen – waarvan een grenst aan het atrium-, een ruime badkamer, een apart toilet en een wasruimte. De ruime ouderslaapkamer met walk-in closet grenst aan de vide.



1^e verdieping



Begane grond

Hoe hebben jullie het ontwerpproces met de architect ervaren?

Matthijs neemt ruim de tijd om je te leren kennen en om je te helpen je indeling van de woning aan te passen op jouw wensen. Het leuke van het ontwerpproces is dat je gaat nadenken over zaken waar je normaal gesproken niet bij stilstaat, zoals: hoe wil je over vijf jaar wonen? Ook draagt hij ideeën aan om de woning nog leuker te maken. Zo waren wij zelf niet op het idee van een tweede vide gekomen. Daarbij is Matthijs goed in staat om je de toekomstige situatie te laten beleven. Zijn enthousiasme werkt aanstekelijk.

Waar kijk je het meest naar uit als je straks in je woning woont?

Wij kunnen niet wachten tot het zover is. We kijken er naar uit om naar een plek te gaan waar we ons thuis van kunnen maken, waar we familie en vrienden kunnen ontvangen en kunnen genieten van de zon. Een rustpunt in ons drukke leven.